



SUNDHED

går på tværs

Sund By Netværket minder med en ny folder byrådsmedlemmerne om, at folkesundheden er deres ansvar – og at sundhed ikke kun hører hjemme i en forvaltning, men overalt i kommunen.
Af Mads Brandsen, mad@kl.dk

– Kig op og ned ad vejen, hvor du bor. Det er rundt regnet hvert 10. barn, du ser, som vi taler om. Bruger du din politiske indflydelse til at gøre noget ved det?

Det spørgsmål får nyvalgte og genvalgte byrådsmedlemmer, når de læser en nyligt udsendt pjeces fra Sund By Netværket. Den ligefremme tone er velvalgt – også selv om emnet er noget så ømfindtligt som alkoholmisbrug, forklarer sekretariatschef Christina Krog.

– Vi havde egentlig ladet os inspirere af en folder fra vores norske søsterorganisation. Den talte lige ind i hjertet på dem, der allerede var omvendt. Dem, der godt vidste, at sundhed er vigtigt. Men da vi præsenterede udkastet for en gruppe af politikere, efterlyste de mere kant og nogle fakta, de kunne bruge i deres politiske arbejde, siger hun. Selv om sundheds- og forebyggelsesområdet blev styrket efter

kommunalreformen, oplever Sund By Netværket, at det lider i den kommunale sektor-tankegang. Tilbage i 2007 organiserede mange kommuner sundhedsområdet i selvstændige forvaltninger. Senere er der sket sammenlægninger, eksempelvis med ældreområdet. Det har dog ikke fjernet silotænkningen.

– Når vores medlemmer forsøger at bringe eksempelvis forebyggelsestanken ud i andre forvaltninger, mødes de ofte med kommentaren ”Det er jo dit område”. Det er ikke, fordi folk er onde, dumme eller dovne – snarere udtryk for den professionalisering, der på godt og ondt er sket i kommunerne. Man har et stærkt fokus på sin egen faglighed, siger Christina Krog.

Fokuser på borgerne

Hun og Sund By Netværket, der er en del af Verdenssundhedsorganisatio-

nen (WHO)’s Healthy Cities, advokerer i stedet for at holde et stramt fokus på, hvordan kommunen kan bidrage til, at borgernes liv bliver bedre. Skal man det, kommer man ikke uden om at tænke på tværs af sektorer, forvaltninger og budgetter. – Det handler eksempelvis om at påvirke teknik- og miljøforvaltningen til at anlægge stierne de rigtige steder, så folk går der, eller lave en cykelsti, så skolevejen bliver sikker. Det kan få borgerne til at tage ansvar for deres egen sundhed, og så er det, indsatsen virkelig bliver sundhedsfremmende, siger Christina Krog. En af metoderne til at gøre det lettere at tænke sundhed ind i de politiske beslutninger er konsekvent at screene forslag og indstillinger for deres sundhedsfremmende potentiale. I Ungarns femtestørste by Pécs har man udviklet et værktøj, der kommer med forslag til, hvordan man inden for samme økonomiske ramme kunne forbedre sundheden med en given beslutning. Det gør det dog ikke alene, vurderer Christina Krog.

– Det er helt nødvendigt, at man formår at skabe en forståelse på det strategiske direktionsniveau af, at sundhedsfremme er alles opgave. I de kommuner, hvor der er den forståelse, ser vi faktisk, at man er god til at tænke på tværs, lyder det fra Christina Krog. ■



SUND BY NETVÆRKET

Dannet i 1991 som den danske gren af WHO's internationale Healthy Cities Network. Sund By Netværket bygger på WHO's brede sundhedsbegreb: "En tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse." 57 kommuner og to regioner er medlem af Sund By Netværket.